



# Johan & Joyce 2 Brazil



Nieuwsbrief nr. 1 - April 2019

## Lieve familie, vrienden en belangstellenden.

Dit is onze eerste nieuwsbrief aangaande onze reis naar Brazilië.

We stellen het erg op prijs dat jullie geïnteresseerd in ons zijn.

In deze nieuwsbrief leest u in het kort hoe we in aanraking zijn gekomen met Brazilië.

## Hoe kwam Brazilië op ons pad?

Sinds ons samenzijn weten wij al dat we de zending in willen gaan.

Hierin hadden we uiteraard beide onze eigen voorkeur en onze eigen gedachten. Het is voor ons echter belangrijk dat het niet ons eigen idee is, maar dat het absoluut de plaats gaat zijn waar God ons bedacht heeft. Dat God ons overal kan gebruiken zijn we van overtuigd, maar ook geloven we dat er een plaats is waar we 100% in passen als echtpaar. Wij hebben ervaren dat Brazilië deze plaats is.

Dit is ontstaan toen wij van verschillende mensen te horen kregen dat Brazilië de plek is waar we naartoe mogen gaan. Wij hebben hier direct voor gebeden en gevraagd om 7 bevestigingen als dit inderdaad God's plan is voor ons leven. Deze hebben wij ook mogen ontvangen. Dit heeft er ook naar toe geleid dat wij in mei 2017 voor een maand naar Brazilië zijn gegaan om te proeven van het land.

## Het eerste bezoek

In mei 2017 zijn wij voor 1 maand naar Brazilië gegaan om te kijken en mee te werken bij de familie Jonker. In deze 4 weken hebben wij veel mogen zien van dit prachtige land. We hebben bijzondere dingen mogen meemaken zoals lichamelijke en innerlijke genezing. Tevens hebben wij mooie gesprekken mogen hebben met diverse mensen. Wij hebben allebei mogen spreken in de samenkomsten. Voor ons allebei betekende dat soms om uit je comfortzone te stappen en gewoon te doen, ook omdat we soms op dezelfde dag werden gevraagd. We waren allebei verwonderd over de liefde en de open harten van de mensen in Brazilië. Ze staan zo open voor gebed en verlangen naar een luisterend oor. Na deze 4 weken in Brazilië werd het ons nog duidelijker dat dit de plek is waar wij moeten zijn.



Eliana en Govert Jonker samen met ons op de foto



Joyce mocht spreken in de samenkomst, Magna Jonker deed de vertaling

## Vervolg in Nederland

Na onze terugkomst in Nederland, wisten we even niet meer wat te doen. We waren van plan om in januari 2018 opnieuw te vertrekken naar Brazilië. Alleen bleken we allebei twijfels te hebben of het niet te snel was. Daarom hebben wij ook hierin om bevestiging gevraagd en die kregen we van diverse mensen. Ze gaven allemaal hetzelfde antwoord: Jullie moeten nog wachten. Best lastig aan de ene kant, maar aan de andere kant ook weer een stukje opluchting, we mogen nog even hier blijven en nog meer dingen leren en zelfs onze dromen die we altijd hebben gehad navolgen.

Johan heeft altijd het verlangen gehad om een boek te schrijven en om een studie Psychologie te doen, het boek is in juli 2018 uitgekomen met als titel "Dwars door de duisternis."

Ook heeft hij zich in datzelfde jaar ingeschreven voor een studie "Toegepaste Psychologie." Hij zit nu in zijn tweede jaar. Johan is ook werkzaam als assistent manager bij een scheepvaartbedrijf. Joyce was werkzaam bij een bedrijvencentrum als secretariaal medewerkster/officemanager.

Bijzonder dat we in deze tijd allebei veel dingen hebben mogen leren dat zeker nut heeft of gaat hebben voor de toekomst.

## De volgende stap

We hebben altijd in ons achterhoofd gehouden dat alles op Gods tijd is. Ook onze reis naar Brazilië. Het bijzondere is dat we steeds meer zicht kregen op het werk wat we willen gaan doen, namelijk meehelpen in de verslavingszorg.

Nadenkend over het werk dat we willen gaan doen, kwamen we in contact met Wim en Danielle de Keijzer. Een Nederlands echtpaar die bij een centrum voor verslavingszorg werken, genaamd Água Viva. Zij helpen daar mensen die zijn vastgelopen in drugs en alcohol en geen mogelijkheid meer hebben om in hun eigen omgeving te herstellen. Zij kunnen bij Água Viva opgenomen worden om in vijf maanden een programma te doorlopen waarin de mensen de nodige begeleiding ontvangen om daarna weer terug te keren in de maatschappij.

Wij hebben Wim en Danielle in december 2018 ontmoet toen zij op verlof waren in Nederland en hebben met hun gesproken. Op een gegeven moment vroegen zij ons waar wachten jullie nog op? Waarop Joyce zei een uitnodiging, daarop zeiden ze allebei, bij deze zijn jullie uitgenodigd. In januari 2019 hebben wij opnieuw gesproken met hen en hebben we een datum geprikt voor vertrek. Namelijk 3 mei tot 2 juni 2019. In deze maand dat we in Brazilië zijn gaan wij hen meehelpen en proeven van het werk wat ze daar doen.



Wim en Danielle de Keijzer



**Meebidden!**

*Hij zei tegen hen: 'De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.'*

*Lucas 10:2*

Graag uw gebed voor ons en het werk dat we gaan doen. Heeft u een bemoediging of een woord van God, schroom niet en stuur ons een mail: [jojo2brazil@gmail.com](mailto:jojo2brazil@gmail.com).

**Contact us!**

Johan en Joyce van Breugel  
[jojo2brazil@gmail.com](mailto:jojo2brazil@gmail.com)