

	Johan & Joyce to Brazil Nieuwsbrief nr. 3 - Maart 2020	
<small>Contact: jojo2brazil@gmail.com - Giften: NL22INGB0002870921 tnv: Volle Evangelie Gemeente Eljakim ovv: Zendingwerk Brazilië</small>		

Lieve familie, vrienden en belangstellenden.

Het is alweer even geleden sinds onze vorige nieuwsbrief, daarom schrijven wij nu onze derde nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat in teken van de voortgang van onze plannen en hoe het met ons gaat.

Kaarsenverkoop.

Wij zijn sinds een aantal maanden bezig met de verkoop van zelfgemaakte kaarsen (geurloos). De verkoop verloopt goed, we hebben al zeker 90 kaarsen verkocht waarbij de opbrengst besteed is aan onze plannen voor Brazilië. Erg leuk om te doen en het levert ook nog wat op. Bijzonder dat je met wat malletjes, lontjes en paraffine, hele mooie kaarsen kan maken.

Tegenwoordig hebben we ook een kleine hoeveelheid geurkaarsjes in diverse glazen schaaltes te koop. Deze zijn gemaakt van oude kaarsen maar worden opnieuw verhit en gegoten in een leuk schaalte en verspreiden een heerlijke geur in huis.

Wilt u ook kaarsen bestellen? Laat het ons weten.



Água Viva, nieuwjaarsduik januari 2020.

Een aantal weken voor oud en nieuw zagen wij op Facebook een uitnodiging voorbij komen om mee te doen met de nieuwjaarsduik van 2020. De opbrengst zou gaan naar Água Viva. Wij waren direct enthousiast want dit project heeft ons hart. Nu maar wachten tot nieuwjaarsdag...

Het is zo ver... Bijkomend van oudjaarsavond is het nu tijd voor DE NIEUWJAARSDUIK!
brrrrrrr...

Om 12:00 uur werden we in Hardinxveld - Giessendam verwacht om ons in te laten schrijven. Hier hebben wij met diverse mensen gesproken en kregen wij vouchers voor een gratis drankje en wat te eten voor na de duik.

Om 13:00 uur was het zo ver, 3, 2, 1 en gaan.

Met een groepje van ongeveer 50 man stormden we de Helling af en doken we in de rivier. Brrrrrrr wat was dat KOUD zeg! Direct het water uit en langzaam opwarmen bij de vuurkorven met een kop warme chocolademelk en een erwtensoep in de handen.

Wat een ervaring, wat een goed doel. Zeker de moeite waard!



Rollercoaster.

De afgelopen tijd heb ik (Joyce) ervaren als een rollercoaster. Het ene moment ben je op het hoogste punt en voel je je op en top. Het andere moment val je naar beneden en heb je het gevoel terecht te zijn gekomen in een diepe afgrond. Voor de meeste mensen klinkt dit wel bekend in de oren. Ook wij zijn daarin niet anders.

Het is eerlijk gezegd echt een drukke tijd waarin we leven, Johan werkt 32 uur (soms 40) en heeft ook een studielast van 20 uur per week.

Joyce werkt bij de receptie van een multifunctioneel sportcentrum waar het dagelijks maar ook in het weekend erg druk bezocht is. Tevens komt je eigen huishouden ook nog om de hoek kijken en zijn we allebei bezig om de taal te leren kennen. Ook financiën is een kopzorg. Want er staan nog steeds wat schulden open i.v.m. het verkopen van onze woning 1,5 jaar geleden.

Kortom veel zorgen... Én dat kan er juist voor zorgen dat je de hoop verliest, maar wat ik (Joyce) heb mogen leren is dat je je hoop op Jezus moet stellen en je je niet moet laten leiden door de omstandigheden maar juist je moet laten leiden door Hem die de omstandigheden in Zijn hand houdt.

Voortgang planning Brazilië.

Wij verwachten dat zodra de financiën zijn afgehandeld en Johan verder is met zijn opleiding, wij naar Brazilië zullen gaan. Dit zal naar verwachting ongeveer mei 2021 zijn. Tot die tijd houden we ons bezig met ons werk, de opleiding van Johan afronden, de taal leren en het verkoop van kaarsen.

Dankpunten.

- Het ervaren dat God heel dichtbij is en dat Hij de omstandigheden kent die wij doormaken.
- Het verkoop van de kaarsen dat goed loopt.
- Persoonlijke groei dat wij ieder voor zich meemaken.
- Gewichtsverlies van Joyce

Gebedspunten.

- **Graag gebed voor de taalstudie.**
Om de mensen goed te kunnen dienen is de taal spreken onmisbaar. Vanwege het gebrek aan tijd is dit soms best lastig om te combineren.
- **Graag gebed voor de opleiding van Johan.**
Johan is nog druk met zijn opleiding Toegepaste Psychologie en zal deze maand over gaan op flexibel studeren zodat hij niet meer naar school zal hoeven. Hij zal dan thuis aan zijn opleiding verder werken. Dat vraagt natuurlijk meer discipline.
- **Graag gebed voor het opbouwen van een achterban.**
Voor een gezonde en vruchtbare tijd is het noodzakelijk dat we een goede en betrouwbare achterban hebben. Voor gebeds ondersteuning en financiën.
- **Graag gebed voor het maken van tijdsplanning.**
Om het voor iedereen duidelijk te maken wat er komen gaat is een tijdsplanning nodig. Dit voor onszelf om op de juiste tijd zaken te verkopen en te regelen, maar ook voor Água Viva zodat ze weten waar ze rekening mee kunnen houden. Wij richten ons op max 1,5 jaar.
- **Graag gebed voor het huwelijk van Joyce en Johan.**
Joyce en Johan gaan dit avontuur samen aan en daarbij is het nodig dat ze een goed team zijn, op elkaar ingespeeld, hecht en een eenheid.
- **Graag gebed voor persoonlijke groei.**
Zowel Joyce als Johan willen in deze voorbereidingstijd zo veel mogelijk leren met betrekking tot het werk in Brazilië.
- **Graag gebed voor het visum Brazilië.**
Vorige keer was het visum een struikelblok gebleken.
- **Graag gebed voor financiën.**
Door het verkoop van onze woning in 2018 is er helaas een restschuld overgebleven. Ons doel is om de overgebleven schuld af te lossen en om een startkapitaal mee te nemen naar Brazilië.